

Jan Marck , geb. 1928 uit Nieuwerkerk.

Interview mei 2013

Tijdens mijn militaire dienstplicht in 1946 moest ik naar Nederlands Indië als een van de laatste lichten die daar heen gingen.

Met het schip "De grote beer" gingen we daar heen, een reis van 5 weken.

Het aantal soldaten dat mee ging weet ik niet precies maar tussen de 1 en 2 duizend waren er wel. Nog voor dat we bij de golf van Biskaje naderden waren er velen zeeziek. We sliepen in rekken van 5 hoog. Uit ons dorp Nieuwerkerk aan de IJssel waren er 10 jongens die naar Ned. Indië moesten. We voeren eerst naar Sabang en daarna naar Medan.

Onze standplaats was rondom het Tobameer.

Eerst werden we in tenten opgevangen en later kwamen we in barakken en uiteindelijk kwamen we in een leegstaande ambachtsschool. De omgeving in Sumatra was prachtig, ook een heerlijke temperatuur, soms wel eens te warm. Eerst moesten we patrouille lopen maar al gauw werd ik tot chauffeur opgeleid. In de tijd dat ik er was werd er niet gevochten op Sumatra. De tijd van de politionele acties met de zuiveringen waren al voorbij. De vijandelijke troepen van Soekarno waren verdreven. In Java was het nog wel onrustig.

Dus heb ik zelf niet zo veel meegemaakt. Wij waren er om de orde te handhaven. Mijn taak was om manschappen of goederen te vervoeren in open vrachtwagens. Van de 10 jongens uit Nieuwerkerk heb ik op Sumatra in Pandan er maar 1 ontmoet dat was Cor Verboom (Dirks zoon), hij was bij de Irenebrigade. De soldij was 1,25 ( 40 cent) roepia per dag. We hoefden geen reis of verblijfkosten te betalen. Het thuisfront stuurde mij briefjes van 10 gulden, die brachten 30 roepia op.

De bevolking van Indië was vriendelijk tegen ons. De Jappen die hen onderdrukten waren verjaagd. Wij hadden daar een mooie tijd en waren eigen baas. De lichten voor ons moesten vechten tegen het leger van Soekarno. Uiteindelijk waren er 62 gesneuveld die nooit terugkeerden. Er vielen duizenden gesneuvelde Nederlandse soldaten, er waren in 1949 wel 21 erevelden (zie internet: Voormalige erevelden in Ned. Indië). Ieder jaar herdenken wij hen. Binnenkort is er ook een kranslegging in Nieuwerkerk en hebben wij een reünie in Roermond. Het aantal veteranen slinkt hard en sterft uit. Mijn dienstplicht was van 1949 tot 1951, waarvan ik anderhalf jaar in de tropen doorbracht. Het schip 'De Zuiderkruis' heeft ons weer naar Nederland teruggebracht.



Jan in Nederlands Indie



Jan zit voor op de motor.



Er zijn veel Hollandse soldaten gesneuveld in die tijd, hier een eresaluut door het vuurpeleton bij het kerkhof te Medan.

Uit handen van de Nieuwerkerks burgemeester Vogelaar kregen de teruggekomen militairen een Erepenning voor Vrijheid en Recht uitgereikt.

Elly van Gelderen Kasbergen